



Huwelijk, Opvoeding en Gezin

PINKSTER
GEMEENTE

**MORGEN
STOND**

Gouda

Huwelijk, Opvoeding en Gezin

Relaties zijn de kern van ons bestaan.

Al direct in het begin van de Bijbel lezen we dat God de mens als man en vrouw geschapen heeft om in relatie met elkaar en met God te leven. Man en vrouw zijn bedoeld om een eenheid te zijn, elkaar aan te vullen en weerspiegelen daarmee het wezen van God. Zo geven ze ook het leven door aan hun kinderen. Omdat relaties zo belangrijk zijn, geeft God ons in de Bijbel heel duidelijke richtlijnen voor relaties zodat ieder mens (gehuwd of alleengaande, man of vrouw, ouder of kind) tot zijn doel kan komen.

Als we rondkijken in de wereld om ons heen zien we vaak een andere realiteit dan wat de Bijbel voor ogen heeft. Want relaties gaan niet vanzelf goed, je moet er aan werken en dat kost je wat. De wereld zendt voortdurend heel andere boodschappen uit over de manier waarop je gelukkig zou kunnen worden. De media laten ons geloven dat je pas gelukkig bent als je met je gezin naar een vakantiebestemming gaat of een bepaald product consumeert. Er wordt verteld dat liefde hetzelfde is als seks en wisselende contacten leuker zijn dan elkaar trouw blijven. Of het nu gaat om een vriendschap, een huwelijk of een relatie tussen ouder en kind, het vraagt tijd en aandacht om het

goed te houden met elkaar. Vaak hoor je zeggen 'tijd is geld' maar ten diepste is het: 'tijd is liefde'. Als diakenen huwelijk, opvoeding en gezin ondersteunen we gemeenteleden in het ontwikkelen van goede relaties, gebaseerd op een Bijbels fundament.

Even voorstellen

Wij zijn Hans en Anja van der Spek, diakenen voor huwelijk, opvoeding en gezin. Wij zijn in 1987 getrouwd en hebben 3 kinderen. In de jaren die achter ons liggen, hebben wij ontdekt dat het belangrijk is om een goed Bijbels fundament te leggen in je huwelijk. Daardoor kun je groeien in je relatie en functioneren zoals God het bedoeld heeft. Uit eigen ervaring weten we dat dit niet vanzelf gaat. Huwelijk en opvoeding zijn beslist *werkwoorden*.

Onze passie is om te werken aan sterke huwelijken en gezinnen vanuit een visie dat voorkomen beter is dan genezen. Preventie heeft ons hart en de Bijbel is daarvoor een onmisbaar fundament. Veel problemen in relaties kunnen worden voorkomen als er meer kennis en begrip is van Gods bedoelingen met huwelijk en gezin. Die kennis komt je in onze hedendaagse maatschappij niet aanwaaien. Wij



willen graag een ander geluid laten horen. Het geluid dat God als Schepper van de mens precies weet wat er nodig is om echte zinvolle relaties met elkaar aan te gaan.

Wat doen wij?

Als diakenen willen we in de eerste plaats een aanspreekpunt zijn voor gemeentelieden. Iedereen heeft op zijn tijd vragen over relaties, gezin en opvoeding en wij willen helpen daar een weg in te vinden. Dat kan door een gesprek, het volgen van een workshop of cursus of het aanraden van een goed boek. Wij willen graag helpen voorkomen dat iets, wat misschien niet helemaal lekker gaat, een probleem wordt. Iemand heeft ons ooit geleerd 'een goed huwelijk kan altijd beter'. Dat geldt natuurlijk ook voor andere relaties. Neem geen genoegen met een matige relatie. God wil dat wij leven in volheid, naar Zijn wil en naar Zijn beeld.

Verschillende doelgroepen in de gemeente stimuleren wij om mee te doen aan de volgende activiteiten:

- Voor jonge stellen met trouwplannen is er de huwelijksvoorbereiding. In 2-3 avonden bespreek je met een echtpaar de ins- en outs van het huwelijk

zodat je beter voorbereid bent. Over dit onderwerp is een aparte folder beschikbaar.

- Een goed huwelijk is de basis voor een goed gezin. Daarom is het zo belangrijk om ook samen aan je relatie te werken. Regelmatig informeren wij echtparen over mogelijkheden zoals de Marriage Course of speciale huwelijksweekenden om je relatie een impuls te geven.
- Voor jonge gezinnen met kinderen op de basisschool organiseren wij regelmatig de workshops 'de Tijd van je Leven' waarin we 5 avonden samen op weg gaan om een goed fundament te leggen voor een gezond gezin. Vanzelfsprekend zijn zowel één- als tweeouder gezinnen welkom.
- Voor jonge moeders is er een aparte groep waarin met elkaar ervaringen gedeeld kunnen worden over het ouder- en moederschap.
- We organiseren thema-avonden en cursussen voor ouders van tieners in de gemeente.
- Wij stimuleren ouders er met hun tiener een weekendje op uit te gaan. Er worden door verschillende organisaties speciale weekenden georganiseerd.

Contact

Heb je vragen over je huwelijk, je gezin of de opvoeding neem dan gerust contact met ons op.

Diakenen huwelijk, opvoeding en gezin:
Hans en Anja van der Spek
Telefoon 0182 582647

e-mail:
huwelijkengezin@morgenstondgouda.nl



Lage Gouwe 204
2801 LM Gouda

W www.morgenstondgouda.nl
E info@morgenstondgouda.nl