

PINKSTER
GEMEENTE

**MORGEN
STOND**
Gouda



Geloof het maar!

Inleiding

Je hebt dit boekje gekregen nadat je te kennen hebt gegeven meer over Jezus en het christelijk geloof te willen weten, of nadat je een keuze voor het leven met Jezus gemaakt hebt. Fijn dat je geïnteresseerd bent in Jezus. Maar weet je eigenlijk wel wie Hij is?

Daar gaat dit boekje dus over: over Jezus. Maar dat niet alleen: het gaat ook over jouw leven.

Jouw leven hoeft na vandaag namelijk nooit meer hetzelfde te zijn! Jezus Christus is degene die al een plan met jou had, nog voordat je werd geboren. Laat Hem jouw leven tot zijn bestemming brengen! Het is geen toeval dat jij bestaat. Er is een plan....

...dus zorg dat je het niet mist.

In deze brochure lees je meer over God, over Jezus en over de Heilige Geest.

Wie is God?



Schepper

God is de Schepper van hemel en aarde. Dit kun je lezen in Genesis 1 en 2. Hij is ook de Schepper van alles wat leeft, van de planten, de bomen, de dieren en de mens. Als God jouw schepper is, betekent dat dat Hij ook contact met je wil. Hij wil graag een relatie met jou.

Vader

God wordt in de Bijbel ook wel “Vader” genoemd (zie Deuteronomium 32:6, Jesaja 63:16). Hij is een Vader van alle gelovigen. God is ook de Vader van Jezus, zie Matteus 6:9 waar Jezus zijn discipelen leert bidden “Onze Vader in de hemel”. Toen Jezus 12 jaar was, waren Zijn ouders Hem kwijt. Hij was in de tempel en zegt dan: “Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?”.

Als God Vader is, betekent dat dat de gelovigen zijn kinderen zijn. In 1 Johannes 3:1 staat: “Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.”. Als je gelooft, mag je zeker weten dat je een kind van God bent.

Zie Johannes 1:12: “Wie Hem (Jezus) wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.”

Rechter

God is ook Rechter. Dat staat in Genesis 18:25: “Hij die Rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?”. Waarom moet God Rechter zijn? God is een rechtvaardig God. Dat betekent dat Hij onrechtvaardige daden niet zo maar kan negeren. Onrechtvaardige daden worden in de Bijbel “zonde” genoemd. Sinds de zondeval (het moment waarop de eerste mensen ervoor kozen om niet langer Gods wil te doen, maar hun eigen wil) is ieder mens van nature een zondaar. De mens staat niet meer in een rechte verhouding tot God. Omdat God rechtvaardig is, kan Hij niet zo maar contact hebben met zondige mensen. En omdat Hij dat juist wel graag wil, heeft Hij een plan bedacht: een reddingsplan. Dit plan bestond eruit dat Hij Zijn Zoon Jezus naar deze aarde heeft gestuurd om mens te worden zoals wij. Hij zou, omdat Hij zonder zonde was, het contact tussen God en men-

sen weer kunnen herstellen. Daarvoor moest Hij in onze plaats sterven. Dat is ook gebeurd! Jezus is veroordeeld tot de kruisdood. Dat betekent dat Hij aan een kruis gespijkerd werd en daar is gestorven. Jezus gaf Zijn leven voor jou! En voor ieder mens die dat wil aannemen.

God is Rechter over ieder mens. God maakte de hemel en de aarde en mocht daarom de regels bepalen. Die regels zijn goed en bedoeld om iedereen tot zijn recht te laten komen. Iedereen die deze regels overtreedt, is dus schuldig tegenover God. Hoe kun jij je schuld tegenover God vereffenen? Dat kun je niet uit jezelf. Er is geen enkele manier om uit jezelf boete te doen voor jouw zonden.

Hoe dan wel? Als jij erkent dat je zondig bent en dat je schuld hebt tegenover God, kun je dat aan God vertellen. Dit noemen we berouw. God biedt het offer van Zijn Zoon Jezus aan jou aan om die schuld op te heffen. Als jij Jezus toelaat in je leven, en dus gelooft dat Hij ook voor jou aan het kruis gestorven is en weer is opgestaan, betekent dat dat je vanaf dat moment niet meer dezelfde bent. Je bent een kind van God geworden. Dit houdt in dat je afstapt van de weg die je ging zonder God en vanaf dat moment je leven met God gaat leiden. Dit noemen we bekering. Dat woord betekent letterlijk: verandering, totale ommekeer.



Wie is Jezus?



God heeft een plan met jouw leven. Dat plan ontdek je wanneer je kiest voor Jezus. Maar voordat je daar achter komt, is het wel handig om iets meer te weten over Jezus.

Jezus is niet zomaar 'een grote profeet' of 'een goed voorbeeld', dat we moeten naleven. Iedereen die dat zegt, heeft waarschijnlijk nooit echt geprobeerd te leven zoals Hij. En bovendien zei Hij over zichzelf dat Hij veel méér was.

Jezus heeft echt op aarde geleefd. Daar zijn **historische bewijzen** voor in de geschiedenis. Het is geen kwestie van domweg geloven, maar van eerlijk de geschiedenis bestuderen. Van het bestaan van Napoleon is duizenden keren minder bewijsmateriaal dan van het leven van Jezus op aarde, en toch geloven we gemakkelijker in het bestaan van Napoleon dan dat van Jezus.

De invloed van Jezus op de geschiedenis is enorm. Er is geen enkel westers land, waarvan de grondwet niet gebaseerd is op dingen die Jezus gezegd heeft. En zelfs onze jaartelling is gebaseerd op 'zoveel jaar voor, of na, Christus' geboorte'.

Jezus heeft verteld dat Hij de Zoon van God is. Zijn moeder was Maria en Zijn Vader was God. Dit kun je lezen in Lucas 1:26 – 35. God de Vader heeft Jezus naar de aarde gestuurd om een mens te worden zoals wij. Als mens zou Hij ook kunnen meevoelen met ons. Dat staat in Hebreëen 4:15. Maar als mens heeft Hij nooit gezondigd, in tegenstelling tot alle andere mensen. En juist daardoor kon Hij voor ons de weg naar God herstellen.

Jezus had een opdracht hier op aarde. Daarover kun je lezen in Johannes 17:1-26. In vers 3 staat dat de opdracht van Jezus is: God de Vader aan iedereen bekend maken. In vers 6 wordt dat "Uw Naam openbaren" genoemd en in vers 26 "Uw Naam bekend maken". Jezus wilde Gods woorden aan de mensen geven (vers 8 en 14), zodat de mensen God konden leren kennen. Jezus wilde ons mensen ook blijdschap geven (vers 13) die voor altijd in ons blijft.

Er staat in de Bijbel dat de zonde door één mens (Adam) in de wereld is gekomen (Romeinen 5:12), maar dat de redding ook door één mens (Jezus), die

zonder zonden is gebleven, tot stand is gekomen. Hierdoor gaat niet iedereen verloren (Johannes 11:50), maar kan een heel volk gered worden.

Waar moeten we dan van gered worden door Jezus? Als je verkeerde dingen doet (in de Bijbel 'zonden' genoemd), verdien je daar straf voor. Die straf is de dood. Doordat Jezus als zondeloos mens is gestorven, is die straf voor jou, en voor iedereen die dat wil aannemen, al betaald bij God.

Jezus deed een aantal **bijzondere dingen** (ook hiervan zijn wetenschappelijke bewijzen):

- Hij genas zieken (verlamde mensen, doven, blinden, lepra-patiënten),
- Hij dreef boze geesten uit mensen (zoiets als 'The Exorcist', maar dan beter),
- Hij deed gigantische, onvoorstelbare wonderen (zoals brood vermenigvuldigen),
- Hij vertelde mensen wie God is,
- Hij hield zoveel van mensen dat Hij er alles voor over had om vrede te stichten tussen God en mensen. Hij was letterlijk bereid daarvoor te sterven.

Je zou zeggen: "Jammer dat Jezus gestorven is, ik had Hem wel graag willen ontmoeten!"

Maar nou komt het: *Jezus leeft nog steeds! En je kunt Hem ook nu nog ontmoeten!*

Hij is de enige die de dood heeft overleefd. Sterker nog: Hij heeft de dood overwonnen, "van zijn kracht beroofd" staat er in 2 Timotheus 1:10. Als je bij Jezus hoort, hoef je nooit meer bang te zijn – zelfs niet voor de dood. In 1 Johannes 3:14 staat, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven.

Als je met Jezus leeft – en hoe je dat doet, lees je verderop – ga je leven in Zijn voetspoor en door Zijn kracht. Je kunt bijzondere dingen verwachten!

Dit zijn enkele uitspraken die Jezus over zichzelf heeft gedaan:

- "Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden." Johannes 10:9
- "Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de landman." Johannes 15:1
- "Ik ben het brood des levens." Johannes 6:48
- "Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij." Johannes 10:14
- "Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven." Johannes 11:25
- "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." Johannes 14:6
- Ik ben het licht der wereld. Wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben." Johannes 8:12.

Wie is de Heilige Geest?



Nadat Jezus was opgestaan uit de dood, was Hij nog veertig dagen op aarde. Toen ging Hij naar de hemel, naar Zijn Vader. Aan zijn leerlingen beloofde Hij dat zij niet alleen achter zouden blijven: de Trooster zou komen, Die zou hen kracht geven (Johannes 14:16). De Trooster is een ander woord voor de Heilige Geest.

Tien dagen nadat Jezus naar de hemel was gegaan was het zover...Zijn leerlingen hoorden het geluid van een windvlaag, zagen vlammen op elkaars hoofd en begonnen in andere talen te spreken (je leest hierover in Handelingen 2). De Trooster die Jezus had beloofd was 'uitgestort' over de gelovigen. Mensen uit allerlei landen hoorden de leerlingen in hun eigen taal over Jezus vertellen!

Vanaf dat moment is de belofte van **de Heilige Geest voor iedereen die in Jezus gelooft** (Gal.3:14) uitgekomen.

De Heilige Geest helpt je om Jezus te leren kennen, Hij leidt je in de waarheid (Joh.16:13) en laat je zien Wie Jezus is (Joh.15:26) en hoeveel Hij van je houdt.

Door de Heilige Geest ontvang je **geestelijke gaven** die je mag gebruiken voor de gemeente (zoals de gave om over Jezus te vertellen en de gave om woorden van God door te geven aan andere mensen, Rom.12:6-8, 1 Kor.12:7-11).

Wanneer je ervoor kiest om onder de leiding van de Heilige Geest te leven, verander je. Mooie eigenschappen komen in de plaats van slechte eigenschappen die je van nature hebt. Dat is een ontwikkeling. De goede eigenschappen worden daarom samen de 'vrucht' van de Geest genoemd (ze ontwikkelen net als een vrucht aan een boom). Dit zijn: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal.5:22).

De Heilige Geest is aan je gegeven, om je te helpen. Ieder die gelooft, ontvangt de Heilige Geest (Hand.2:38). Hij wil je leiden, je mag 'vervuld' zijn met de Heilige Geest (Ef.5:18).

Een doel in je leven



Wat wil jij bereiken in je leven? Misschien heb jij helemaal geen duidelijk omliggende plannen, dus als je dit een lastige vraag vindt, dan volgt hier een snelle manier om te ontdekken wat jouw levensdoel is:

1. *Schrijf op waar jij (buiten de minimaal verplichte uren werk, school en slaap) tijdens een dag zoal mee bezig bent. Alles telt mee, dus ook tv-kijken, overwerk, sport, roddelen, winkelen, mode, lezen, enzovoort.*
2. *Maak nu een Top Drie van dingen waar jij de meeste tijd en geld in steekt.*

Daar is je antwoord! Wat op nummer 1 staat, is jouw doel in je leven.

Maar nu de vraag: wil jij eigenlijk wel dat dit jouw levensdoel is? En waarom steek jij eigenlijk zoveel tijd in dat ene ding, waarom is dat blijkbaar zo belangrijk voor je? Een interessante vraag...

Ondertussen liegen de feiten niet. Je investeert tijd en geld in iets. Jezus zegt daarover: „Alles wat je zaait, komt een keer op. Wat je zaait zul je oogsten.”

Hoe gaat jouw ‘oogst’ er uit zien?

Gek genoeg weten heel veel mensen niet wat het échte doel is van hun leven. Ze weten wel ongeveer wat ze willen, maar niet helemaal, en laten zich min of meer met de stroom van het leven meedrijven. Ze zien wel waar ze uitkomen.

Ook weten steeds meer jongeren soms helemaal niet meer wat de zin is van hun leven, en weten ze ook niet wat ze zouden willen doen of bereiken. Alles lijkt zinloos. Daarom zijn er zoveel mensen depressief, lijden aan anorexia of gaan zich afzetten tegen alles en iedereen.

Maar nu komt het meest schokkende nieuws:

Zelfs mensen die recht op hun doel afgaan, lopen het doel van hun leven soms gigantisch mis!

Om te ontdekken wat de zin is van je leven, moet je op zoek naar degene die het begin, de oorsprong is van dat leven: God. De zin van jouw leven zit ‘m namelijk niet zomaar in wat je doet, maar in de eerste plaats in wie je bent. Veel mensen maken de fout te denken

dat wat ze doén, ook bepalend is voor wie of wat ze z'jn. Maak niet diezelfde vergissing, want stel je voor dat je op een dag je baan kwijtraakt. Dan ben je opeens niemand meer...

Het doel dat Jezus voor jouw leven heeft, is hetzelfde doel als waar God jou voor heeft gemaakt. Jezus wil namelijk altijd dat mensen tot hun bestemming komen, en jij dus ook. Maar dat gebeurt alleen als jij gaat wandelen in het plan dat God heeft voor jouw leven. Dat plan heeft te maken met hoe jij bedoeld bent als mens. Hij wil in de allereerste plaats dat je méns bent, maar dan niet zoals je nu leeft. Nee, bij Zijn plan voor jouw mens-zijn

hoort vrede, vriendschap, blijdschap, vrijheid, vriendelijkheid, trouw, geduld, verantwoordelijkheid. Bovendien herstelt Hij jouw unieke identiteit. Wat mensen dan ook nog van je vinden, wat voor werk of studie jij ook doet (of niet), en hoe je er ook uit ziet: jij wéét wie je bent!

Vervolgens heeft God een specifieke opdracht voor je, een taak in deze wereld, die alleen jij kunt vervullen. Hij geeft je daarvoor alles wat nodig is – talent, kracht, wijsheid, liefde, creativiteit, moed – en Hij zal je voortdurend helpen. Ook geeft Hij je zeggenschap over het gebied waarvoor jij verantwoordelijk bent. Maar... het begint ermee dat je eindelijk echt méns wordt!



Contact met God: bidden



God wil graag contact met de mensen. Daar heeft Hij ze voor geschapen. Door het offer van Jezus is dat contact weer mogelijk. Jezus heeft ons zelf leren bidden met het beroemde gebed dat in Matteus 6:9-13 staat:

**“Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheilgd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen”^{*)}**

**)Amen is een Hebreeuws woord en
betekent ‘zo is het’*

Gods plan met ons leven



God wil mensen heel maken om ze te gebruiken voor Zijn plan. In de Bijbel wordt vaak gesproken over “vrucht dragen”. “Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult Mijn discipelen zijn,” Johannes 15:8. Dat betekent dat je het goede nieuws dat Jezus bestaat niet voor jezelf houdt, maar met anderen gaat delen.

Jezus vraagt van ons dat we op Hem gaan lijken. Hij is heilig, en dat vraagt Hij ook van ons, 1 Petrus 1:16 “Wees heilig, want Ik ben heilig”. Natuurlijk kunnen we dat niet uit onszelf. Daarom heeft God ons een Helper gegeven. Die noemen we de Heilige Geest. We hebben je hiervoor al over Hem verteld.



Wat kost het?



God wil jou een heel nieuw leven aanbieden. Alles wat je hoeft te doen, is in geloof het offer van Jezus aan te nemen en aan Hem te vragen of Hij vanaf dit moment de leiding in jouw leven wil nemen.

Maar, het kost nog wel iets anders. Of beter gezegd: zo'n heel nieuw leven heeft wel gevolgen en de vraag is: wil je dat?

Op een dag ontmoetten Petrus en Johannes (discipelen van Jezus) een man. De man was al zijn hele leven verlamd en probeerde dus met bedelen aan geld te komen. De meeste mensen kenden hem inmiddels wel en ze gooiden de man regelmatig wat geld toe. Maar toen kwamen Petrus en Johannes. Zij waren niet van plan om hem geld te geven, dat hadden ze niet eens! God gaat namelijk nooit voor een 'tweedehands-oplossing', maar altijd voor de béste. Dus zei Petrus tegen de man: „Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!\".

Stel dat Jezus nu eens aan jóu vraagt of jij wilt genezen, of bevrijd worden, is

dat dan ook zo vanzelfsprekend? Misschien niet. Want als jij geneest, dan verandert er van alles. Dan kun je niet op de oude manier blijven doorgaan. De verlamde man kon niet blijven doorgaan met bedelen, maar zou voortaan voor zijn brood moeten werken. En jij? Ook voor jou kan het een flinke verandering betekenen als je ervoor kiest Jezus' plan in je leven toe te laten.

Dus wat kost het je?

1. Breken met je oude leven

Als je wilt dat Gods plan volledig kan doorbreken in jouw leven, dan zijn er dingen die je moet laten. Je kunt namelijk niet het ene vasthouden, en toch het andere grijpen. Je moet dingen loslaten, om de dingen van God te kunnen grijpen. Vraag of Gods Heilige Geest je laat zien welke dingen dat zijn. Ook in de Bijbel vind je praktische aanwijzingen. Eén principe is: brengt datgene wat je doet je dichter bij Gods plan, of er juist verder vanaf? Een voorbeeld: God wil dat jij goede vriendschappen krijgt met andere mensen. Dat betekent misschien dat je aan je karakter moet werken en jezelf mag zien zoals God jou ziet (niet meer waard dan an-

dere mensen, maar ook niet minder!) en noem maar op.

Dus toch allemaal 'wetten en regeltjes'? Nee! Je maakt zelf de keuze. Maar vanaf nu neem je niet langer genoegen met minder, maar je gaat voor het beste!

2. Werken aan je relatie met Jezus

Het allerbelangrijkste is dat je vanaf nu gaat werken aan je relatie met Jezus. Hoe doe je dat? Er zijn een paar belangrijke dingen:

o Ga met Hem praten (bidden heet dat). Het is anders dan wanneer je met een mens praat, maar Hij hoort je wel, en zal ook met een soort zachte stem van binnen reageren op wat je zegt. Iedere relatie heeft tijd nodig om te groeien, en zo is het ook met jou en de Heer Jezus. Breng tijd met Hem door en praat met Hem over alles wat er tijdens een dag op je afkomt en wat je bezig houdt.

o Lees in de Bijbel, want daarin kun je leren wie Hij is en wat Hij voor je heeft gedaan. Ook lees je daar hoe je het beste kunt leven en hoe Jezus ook nu iedere dag bij je is. Lees bijvoorbeeld iedere ochtend een stukje uit het Nieuwe Testament (achterste gedeelte van de bijbel), zoals het Evangelie van Lucas. Praat met Jezus over wat je leest, stel je vragen aan Hem, en aan mensen die je verder kunnen helpen in je geloof.

o Ga naar een gemeente met christenen. Daar kunnen ze je verder helpen in je relatie met Jezus. Aan sommige dingen moet je misschien wennen, dus vraag gewoon waarom sommige dingen gaan zoals ze gaan. Maak aantekeningen (in een schrift) van de dingen die er worden verteld, zodat je die nog eens kunt nalezen. Ga trouw iedere week naar de kerk, en probeer nieuwe vriendschappen te sluiten met de mensen die je daar ontmoet.

o Blijf trouw. Iedere vriendschap en elke relatie kan pas werken als je elkaar trouw blijft door dik en dun. Zo is het ook met Jezus. Blijf Hem trouw. Maak de goede keuzes en doe de goede dingen. En als je verkeerd bezig bent geweest, zoek Hem ook dan op en vertel het Hem eerlijk. Laat je relatie door niets kapotmaken!

3. Kiezen en doen

De wereld zit vol mooie praatjes. Maar als je echt een verandering wilt in je leven, dan kunnen praatjes je niet helpen: dan moet je iets dóen. Jezus zegt ook, dat als je doet wat Hij zegt, je iedere situatie aankunt die op je afkomt in je leven. Bovendien zul je juist dán merken dat God aan jouw kant staat. Doe dus wat Hij je duidelijk maakt. Dat vraagt steeds opnieuw om een keus van jouw kant. Als Jezus zegt 'niet liegen', dan moet jij zelf besluiten om dat niet te doen op momenten dat



een leugentje om bestwil erg aantrekkelijk lijkt. Dat maakt kiezen vaak heel moeilijk, want het verkeerde lijkt vaak zo aantrekkelijk. Maar het is bedrieglijk! Bedenk goed dat er een grote leugenaar achter zit – de satan – die erop uit is om jouw leven volledig uit de rails te laten lopen. Nu en voor altijd!

4. Strijd

Als je besluit Jezus in je hart te laten, dan heb je er een grote Vriend bij: De Heilige Geest van God. Vraag iedere dag of de Heilige Geest je wil helpen, raad geven en kracht geven. Maar... je hebt er ook een vijand bij, namelijk de vijand van God zelf en de aartsvijand van alle mensen: satan, de grote tegenstander. Vanaf dit moment ben jij in zijn ogen een verrader, en hij zal alles uit de kast halen om je te ontmoedigen in je

geloof, doordat vrienden je uitlachen of in de steek laten; of door je te verleiden; of door allerlei moeilijkheden op je weg te brengen. Laat je daardoor niet in de war brengen. Dit gebeurt bij iedereen die tot geloof kwam. Zelfs bij Jezus! De duivel probeerde Hem veertig dagen lang te verleiden God ongehoorzaam te zijn. Toen het hem niet lukte, haakte hij uiteindelijk af. Die belofte doet God jou ook: bied weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvlugten! (Jacobus 4:7). Dus hou vol en blijf trouw aan God. Omdat de Heilige Geest in je woont, ben jij sterker dan de duivel! God zal je er door heen helpen, Hij zal je troosten en kracht geven, en bovendien zal Hij je zegenen op een manier die alles goed maakt – hier op aarde, en straks in de eeuwigheid!

Wat kun je doen?



Je kunt je aansluiten bij de gemeente.

In 1 Korinthe 12 staat dat we als gemeente van Jezus Christus één lichaam vormen. Alle delen van het lichaam zijn nodig om te functioneren. Dat betekent dat ieder lid van de gemeente nodig is om als gemeente goed te functioneren. Ook jij kunt daar bij horen! Voor het aansluiten bij de gemeente kun je je wenden tot de diaken gastvrijheid .

Je kunt je laten dopen.

Om aan iedereen te laten zien dat je er voor gekozen hebt om bij Jezus te horen kun je je in de gemeente laten dopen. Het is een openbare belijdenis dat Jezus Heer is van jouw leven. In de Bijbel vraagt God dat ook: als je gelooft, dan is het logisch dat je je ook laat dopen (Hand.2:38).

Waarschijnlijk is alles wat in deze folder staat voor jou nog nieuw. Het zou goed kunnen dat het vragen bij je oproept. Dan willen wij je op het hart dukken: blijf niet met die vragen rondlopen. Ga op zoek naar de antwoorden in de Bijbel of in boeken waarin de Bijbel uitgelegd wordt. Ook is het goed

om met mensen te praten die al wat langer christen zijn. Dat kun je in deze gemeente doen. Er zijn altijd mensen bij de nazorg (achterin de zaal) die de tijd voor je willen nemen om met je te praten. Bij de boekentafel kun je boeken vinden die over het christelijk geloof gaan.

Veel zegen toegewenst in je leven met God!



Lage Gouwe 204

2801 LM Gouda

W www.morgenstondgouda.nl

E info@morgenstondgouda.nl