

Waarom wij...

Dopen



PINKSTER
GEMEENTE

**MORGEN
STOND**

Gouda

Waarom wij dopen...

Wat is dopen?

Dopen, daarmee bedoelen we 'dopen in water', oftewel het onderdompelen van mensen in water. Dopen vinden we in de Bijbel terug. Iemand die zich laat dopen zegt op die manier: vanaf nu leef ik niet meer voor mezelf, maar voor God. Het is een symbolische daad waarmee iemand zich helemaal toewijdt aan het leven met God.

Jezus liet zich dopen en gaf opdracht om te dopen

Jezus liet zich dopen in de rivier de Jordaan (Matteüs 3:13-17). In dit verslag, maar ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament waar over dopen wordt gesproken (zoals Handelingen 8:38), wordt het Griekse woord 'baptizo' gebruikt. Dit betekent 'onderdompelen', helemaal onder water gaan.

Vervolgens gaf Jezus aan zijn leerlingen de opdracht om andere mensen die tot geloof kwamen te dopen (Matteüs 28:19). De leerlingen gaven hieraan gehoor. Zij riepen de mensen op om zich te bekeren (tot geloof in Jezus te komen) én zich te laten dopen (Handelingen 2:38). Wij geloven dat de opdracht om mensen te dopen als ze tot geloof zijn gekomen ook voor ons geldt. Daarom dopen wij mensen wanneer zij een bewuste, weloverwogen beslissing kunnen nemen om te leven voor God, en te breken met hun oude manier van leven (dat wil zeggen: zich te bekeren).

Wat is de betekenis van de doop?

Een begrafenissen, daarmee wordt de doop in de Bijbel vergeleken. Het 'oude' leven zonder God wordt begraven in het water op het moment dat men helemaal onder is en men staat weer op uit het water in een 'nieuw' leven met God. De doop is ook een symbool voor het wegwassen van de zonden (zie Handelingen 22:16).

In Romeinen 6:3 en 4 (Het Boek) staat:

‘Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met Hem één is geworden in Zijn dood? Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden.’

Zijn er voorwaarden om gedoopt te worden?

God wil graag dat mensen zich laten dopen. De uiterlijke daad van dopen komt voort uit een innerlijke overtuiging, het is ons antwoord aan God dat we willen aannemen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Daarom is dopen in water een persoonlijke keuze die iedereen zelf tegenover God moet maken. God verlangt er naar dat mensen zich laten dopen, maar de Bijbel noemt wel voorwaarden:

- Bekering (Handelingen 2:38)
- Geloof in Jezus Christus als persoonlijke Redder (Handelingen 8:36-38)

Vanuit onze overtuiging dat iemand een bewuste keuze moet kunnen maken voor het leven met Jezus, hanteren wij de praktische leeftijdsgrens van 12 jaar waarop mensen zich kunnen laten dopen.

Dopen in de gemeente

Wij dopen mensen door ze volledig onder te dompelen in water. Hiervoor is een doopbad ingebouwd in ons podium. Iemand die zich laat dopen, laat daarmee zien dat hij gebroken heeft met zijn oude leven. Het is een getuigenis aan iedereen, ook in de onzichtbare, geestelijke wereld. Daarom gebeurt het dopen in het openbaar, in de samenkomst op zondag.

Hoe wij dopen

Iemand die zich wil laten dopen, geeft tijdens de samenkomst een getuigenis: hij vertelt waarom hij de keuze heeft gemaakt om voor God te leven en zich te laten dopen. Vervol-

gens gaat hij samen met twee oudsten in het bad staan. Eén van de oudsten spreekt uit dat de dopeling gedoopt wordt “in de Naam van de Vader (God), van de Zoon (Jezus) en van de Heilige Geest”. Daarna dompelen de oudsten de dopeling onder in het water.

Wanneer?

In onze gemeente houden we ongeveer 3 doopdiensten per jaar. Als u overweegt om zich te laten dopen, of daar eens over wilt doorpraten, dan kunt u deelnemen aan een doopbespreking. Deze wordt enkele weken voorafgaand aan een doopdienst gehouden. Hier wordt vanuit de Bijbel nagedacht over de betekenis van de doop en is alle ruimte om uw vragen en gedachten te uiten. Deze bespreking staat voor iedereen open. Uiteraard bent u vrij om pas na deze bespreking te bepalen of u zich al dan niet wilt laten dopen.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze folder, of na het bijwonen van een doopdienst? Blijf er dan niet mee rondlopen! Spreek gerust de gastvrouwen/gastheren van onze gemeente aan, of iemand die u op het podium heeft gezien tijdens deze dienst. We willen u graag verder informeren!

E-mailadres: dopen@morgenstondgouda.nl



Lage Gouwe 204
2801 LM Gouda

W www.morgenstondgouda.nl

E info@morgenstondgouda.nl